

Månadens etolog – Februari 2016

Månadens tema: djurs beteende, djurjobb och naturbruksstudier



Jag heter Ann-Sofie Sandell och är förutom utbildad etolog även legitimerad yrkeslärare med inriktning Djur och Biologi- naturbruk. På somrarna, när jag inte arbetar med att utbilda blivande djurvårdare arbetar jag själv som djurvårdare på Lill-Skanssen. Tidigare har jag också arbetat som djurvårdare på Kolmårdens djurpark, suppleant för Djurskyddet Sveriges djurförsöksetiska nämnd i Linköping och zoolärare på Parken Zoo.

Det är jag som är kassör i SAEs styrelse och ansvarig för Mediautskottet. Jag håller alltså ögon och öron öppna i radio, tv och på sociala medier för ämnen som behandlar djur och deras beteende. På vår Facebooksida sprider vi sedan goda exempel och delger vår syn på det som lyfts.

Under min månad delade jag med mig av både karriärstips för dig som vill arbeta med djur och diverse etologiska tips.

Frågor och svar

Vad för bakgrund och utbildning krävs för att arbeta som naturbrukslärare?

Hej!

Mitt namn är Anna och jag läser just nu tredje året på Etologi- och Djurskyddsprogrammet på SLU i Uppsala. Innan jag började på SLU läste jag djurvård på ett naturbruksgymnasium och fick extrajobba där ganska mycket även efter studenten.

Jag har kommit fram till att jag trivdes väldigt bra med det och kan tänka mig att jobba som lärare på djurvårdsprogram eller liknande i framtiden. Hur gick du till väga för att få ditt jobb? Vad har du för utbildningar i ryggen? Behöver jag till exempel läsa pedagogik eller något lärarprogram för att få större chans till jobb efter examen?

Tacksam för svar!

Med Vänliga Hälsningar,

Anna

Hej Anna!

Vad kul att du också vill bli lärare - vi behövs verkligen :) Jag gissar att du fick extraarbeta med att arbeta som djurvårdsinstruktör då eller fick du ha lektioner i klassrum också? Oavsett vilket så är det en jättebra erfarenhet!

Jag lyckades få jobb direkt efter examen från Etologi och Djurskydd, då det söktes en hel del lärare till Realgymnasiet runt om i landet. Då hade jag ingen utbildning inom pedagogik, men jag hade arbetat som studentinformatör under studietiden i Skara och hade enligt den rektorn en gedigen utbildning och erfarenhet - men framförallt ett intresse och en vilja att arbeta som lärare! Jag visste redan på gymnasiet att jag ville arbeta som lärare, så därför försökte jag få en så bred kunskap inom ämnet Djur som möjligt och inte bli för snäv. Jag valde också antrozoologin sista terminen.

Min utbildning innan jag blev lärare var alltså; 3 år naturbruksgymnasium inriktning Djurvård + NV, 1 år telefonist, 3 års studier på EoD inkl. jobb som studentinformatör och 1 sommar som djurvårdare på djurpark. Det bästa är att lägga fram ALL erfarenhet när man söker lärarjobb - jag kunde ju t.ex. säga att jag var van vid att hantera stress från tiden som telefonist. Om du inte

har utbildning inom pedagogik när du söker så poängtera att du vill bli behörig, det uppskattas alltid.

Rent krasst är det såhär: Står det mellan dig och en behörig lärare så går jobbet automatiskt till den som är behörig i 99,9 % av fallen - om den inte är totalt opassande för arbetet. Så det är alltid bra att vara behörig. Sen finns det både för och nackdelar med att läsa innan eller efter man fått en anställning.

Efter att ha jobbat i 1,5 år kom jag in på Yrkeslärarprogrammet på Karlstad universitet. Innan dess hade jag läst en pedagogikkurs, för att i alla fall få mer erfarenhet och utvecklas som lärare. Jag märkte att vi som arbetade som lärare hade lättare för studierna än de som inte arbetat som lärare tidigare, samtidigt hade man kanske kunnat öka sin ingångslön om man kommit till arbetet med sin legitimation i bagaget. Ett tips är att söka behörighet för så många ämnen som möjligt så du inte behöver validera upp dem i efterhand och blir lite mer eftertraktad än någon annan som är behörig i färre ämnen. Vi som arbetade hade ju dock en lärartjänst att kombinera studierna med. Om man läser heltid är utbildningen klar på 1,5 år men jag läste halvfart i 3 år istället för att kunna kombinera med jobb och slippa ta lån. Många som jobbar får ingen tid eller ersättning från skolan för att plugga, så på så sätt hade det varit skönt att plugga när man inte hade arbete. Yrkeslärarprogrammet finns på flera universitet runtom i landet, men min uppfattning är att Karlstad har väldigt bra lärare och utbildning när jag jämför med vad mina klasskamrater som läst på andra universitet berättat.

Hoppas det gav dig svar på dina funderingar - hör av dig om det väckte fler frågor =)

Mvh Ann-Sofie
